

15 november tot 13 december 2019, nr. 9

Kerk Onderweg

Uitgave van de Protestantse Gemeente te Santpoort en Velsbroek



Foto van de maand



Stoere mannen op de Frank Bonefaas, die het zware werk op het dek uitvoeren

Vissers van nu

Afgelopen maanden had ik het voorrecht twee keer met een vissersschip te mogen meevaren i.v.m. een foto-opdracht. In mei ging ik met een zgn. pulsvisser (elektrische visserij) mee om platvis (tong en schol) te vangen en afgelopen weken met een hektrawler op de makreelvangst. Op beide schepen maakten de bemanningen zich zorgen over de toekomst, net als de boeren. Onder andere de Brexit staat voor de deur, gebieden waar binnen de EU mocht worden gevestigd, zijn misschien in de toekomst niet meer toegankelijk. Er zullen naar alle waarschijnlijkheid dan een hele serie bedrijven stoppen met de visserij. De perceptie over de visserij is nog steeds dat de zee wordt leeggevestigd, terwijl we in z'n algemeenheid op de Noordzee en Atlantische Oceaan juist een heel goed werkend beheerssysteem (duurzaam) hebben ontwikkeld.

Gedurende de vier weken op zee heb ik me als een vis in het water gevoeld, gelukkig ben ik nog nooit zeeziek geweest. Wat me opviel is het vakmanschap van de bemanning, de serieuze houding waarmee ze hun werk deden en de trots op hun vakgebied. Ik zag ook dat er opgewekt en hard gewerkt werd, dag en nacht door met tussendoor korte slaaperperiodes. Ik hoorde over de vrijheid, zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Kortom stoere mannen, met hun gezinnen op het vaste land.

Deze schepen zijn heel wat groter dan de scheepjes van hooguit acht meter die in de Bijbel worden beschreven. Zeven discipelen waren ook stoere, ruwe visserslui, niet bang voor hoge zeeën. Harde werkers, want ze moesten soms stevig roeien, ook 's nachts werken en ook zelf hun visnetten repareren en de vis verkopen. Deze vissers hadden evengoed zorgen, bijv. om te overleven. Soms vingden ze geen enkele vis, ze bezaten geen vis-opsporingsapparatuur. Ze bezaten ook geen reddingsvesten. Al met al een gevaarlijk en zwaar beroep. Een wonder was het dat deze vissers hun werk zo in de steek lieten om een zekere Jezus zo maar te volgen zonder ook maar naar de begrafenis van één van hun vaders te gaan.

Met groet, John Oosterhuis (john.oosterhuis@xs4all.nl)



Pelgrim

Het is al een oud beeld: de mens als pelgrim, als bedevaartganger. Op weg naar een plek waar iets van de nabijheid van God verschenen is. Veel psalmen zijn pelgrimsliederen: bedoeld om te zingen onderweg naar Jeruzalem, naar de tempel. Christenen trekken al 2000 jaar op naar Jeruzalem, om in de voetsporen van Jezus te lopen. En al meer dan 1000 jaar wandelen ze de Camino (= pad) naar Santiago de Compostela, naar het veronderstelde graf van Jacobus, leerling van Jezus. De laatste tien jaar is er veelvoud aan pelgrims bijgekomen, uit alle hoeken van de wereld. Veel zijn geen christen, maar willen iets van die ervaring van een pelgrimstocht meemaken. In 2018 waren het er meer dan 300.000, en dit jaar zal dat aantal nog hoger liggen. Waarom toch, dat pelgrimeren?

Op mijn eigen recente pelgrimsreis naar Santiago heb ik dit ontdekt: het dóet iets aan me, om lang en veel te lopen, zonder veel bagage, in mijn eigen tempo, in een stil landschap of langs drukke wegen, in zon en regen, en om iedere keer ergens anders te overnachten. Het doet wat als ik open sta voor ontmoetingen onderweg, met mede-pelgrims, allemaal met hun eigen verhaal. Het doet nog meer als dat wandelen daar al duizenden jaren gedaan wordt en nu is het ook mijn beurt. En het doet het meest als er een verhaal bij is, over hoop

Meditatie

Marianne Vonkeman



en wonderen, over loslaten, toewijding en geloof. Iets in mij wordt eenvoudig, iets waarvan ik niet eens besepte dat het ingewikkeld was. Het lopen zelf doet dat.

Of pelgrims al die wonderverhalen eromheen geloven of niet, ze voegen zich in een weg van hoop en volharding. Van uitzicht over de dood heen naar Hem die ons heeft beloofd: Ik zal er zijn. Op weg naar Santiago kom je langs een bijzondere plek: Cruz de Ferro: IJzeren kruis. Het is omringd door een berg van stenen, voorwerpen, linten, briefjes en schelpen die pelgrims in de loop der eeuwen daar hebben achtergelaten. De pelgrim neemt een steentje mee - symbool van wat hij of zij wil loslaten: een zorg, een beknelling, iets dat je misschien tegenhoudt om in beweging te blijven. Iets dat je leven op slot zet totdat je het kunt loslaten. Er zijn heel wat tranen gehuild daar, ook door ons reisgezelschap. Eén ervan deelde de tekst die ze bij de begrafenis van haar man had meegegeven aan de mensen. Het is een woord voor ons in deze maand van gedenken.

*Als je van iemand houdt en hij ontvangt je,
kan niets de leegte van zijn afwezigheid vullen.*

Je moet dat niet proberen.

Je moet eenvoudig aanvaarden en volharden.

Dat klinkt erg hard, maar het is een grote troost.

Het is fout te zeggen: God vult de leegte.

Hij vult haar helemaal niet. Integendeel.

Hij houdt de leegte leeg en helpt ons zo

die vroegere gemeenschap met elkaar

te bewaren, zij het ook in pijn.

Dankbaarheid verandert de pijn

door herinneringen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger zijn geen doorn in het vlees

maar een kostbaar geschenk dat je mee draagt.

Een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,

maar alleen op bijzondere ogenblikken.

Dan wordt het verleden een blijvende bron

van vreugde en kracht.

Dietrich Bonhoeffer.

Bij de kerkdiensten

(aanvang 9.30 uur tenzij anders vermeld)

17 november	ds. Arie Molendijk
24 november	ds. Jean-Jacques Suurmond, Voleinding
1 december	ds. Marianne Vonkeman, eerste Advent, avondmaalsviering
8 december	ds. Marianne Vonkeman
15 december	ds. Ben de Boer
22 december	ds. Marianne Vonkeman
22 december 15.00 uur:	kerstsamenzang met IJmuider Mannenkoor

Terugblik

Mooie reacties op de dienst met ds. Ineke Clement en beeldend kunstenaar Hieke Meppelink. Religie, kunst en muziek vulden elkaar naadloos aan in deze bijzondere viering. Er was zang van ds. Clement, begeleid door Bart Kaptein en kunst met een boodschap. Op de foto Hieke Meppelink die tekst en uitleg gaf bij haar creatie. Ds. Clement combineerde het met haar



preek over de levensweg - soms een weg met een gouden randje, soms al snel gestruikeld door grauwe omstandigheden. Met welke innerlijke schatten gaan wij op weg en welke verzamelen wij op onze reis door het leven? En hoe lieflijk zijn de voeten van de vreugdebode!

Aftreden en aantreden

Er zijn veel ambtsdragers wiens termijn binnenkort verstreken is. En dat betekent dat we op zoek zijn naar enkele ouderlingen en diakenen, om het bestuur van deze gemeente mogelijk te maken. Misschien is het nu jouw beurt een keertje om daarin mee te draaien? Het aantal vergaderingen is heel beperkt (AK:

4 per jaar, WK ongeveer 6-8 per jaar), meestal inspirerend en echt noodzakelijk. Zonder kerkenraadsleden kunnen we geen rechtsgeldige besluiten nemen. Er is dringend behoefte aan nieuwe leden voor de Algemene Kerkenraad, aan diakenen die praktische initiatieven willen nemen (vluchtelingenwerk, Groene Kerk, diaconale acties) en ouderlingen die tijd hebben om mensen te bezoeken of een coördinerende taak op zich te nemen. Neem contact op als je bij jezelf merkt dat je dat wellicht voor een periode wilt doen. Kerk zijn we samen!



Levend kerstverhaal

Het is al bijna een traditie: op kerstavond een levend kerstverhaal in het park. Vorig jaar waren er honderden bezoekers die op deze manier kennismaakten met het oude kerstverhaal. Ook dit jaar zijn er weer veel vrijwilligers nodig om het mogelijk te maken. Het is een samenwerkingsverband tussen onze kerk, Hart voor Velsbroek, de dorpsvereniging en andere clubs, dus een uitgelezen kans om iets van onze missionaire roeping vorm te geven. En ontzettend leuk om te doen! Vooral hand- en spandiensten zijn er nodig, dus meld je aan. Coördinator deze keer is Esther van Haandel. Ze zou graag van je horen als je mee kunt werken, in de opbouw, muziek, uitvoering, kostuums, licht, geluid, soep maken etc.: emeelesther@hotmail.com

Meditatie

Op deze maandagavonden ben je welkom in het Kruispunt van 19.30-21.00 uur:

18 november, 2 en 16 december. Inez Linthorst leidt ons in aandacht- en rustgevende meditatie.

Bijbelkring

De laatste van dit jaar is op woensdag 11 december, van 19.30-21.30 uur. We ronden de verhalen over Abraham en Izaak af. In het nieuwe jaar start een kring over het Bijbelboek Openbaringen o.l.v. ds. Suurmond.

55+ groep

Dinsdagmorgen 3 december is de maandelijkse gespreksgroep van 10.15-11.30 uur. De daar op volgende zal op 7 januari zijn. We bespreken Bijbelverhalen en thema's onder leiding van ds. Vonkeman.

Sacred dance



Vanaf september jl. kunnen we elke tweede zaterdagmorgen in de maand dansen in het Kruispunt: *sacred dance*, o.l.v. dansdocente Corine Zwaan. Inmiddels is er een groep van 15 deelnemers gevormd, waarvan het merendeel voor het eerst aan zoiets meedoet. Het is laagdrempelig, ook als je er geen ervaring mee hebt, zoals ik, kan je mee doen. Corine zegt altijd: "je kunt het niet verkeerd doen, je doet het hooguit anders". Alleen dát is al iets wat ik er uit mee neem! Ik vind het een bijzondere ervaring om hieraan mee te doen. Het is een soort mediteren, maar dan met je voeten. Of eigenlijk met je hele lijf. Je doet het voor jezelf, op jouw manier - en toch verbonden. Een voorbeeld: we gingen 'putten uit de bron, verbonden ons met elkaar, en deelden uit van wat we vergaard hadden'. In een hele rustige beweging. Het was iets wat me de dagen daarna nog een tijdje bij bleef. Ik kan het iedereen aanraden om een keer mee te doen en het uit te proberen. De laatste keer dit jaar is op 14 december, half 10 koffie, 10 uur beginnen tot 12 uur. Kosten: 12,50 euro per keer (eerste keer gratis proberen).

Lieke van Beek

Alfacursus



Hart voor Velsbroek is weer van plan om een alfacursus te organiseren: een gezellige en informatieve kennismaking met

het christelijk geloof. Als je mogelijk belangstelling hebt, stuur een mailtje naar gerard.louwerse@gmail.com

Ouderenmiddag

Woensdag 20 november is er weer een gezellige middag voor ouderen. We beginnen om half drie met koffie en thee. De kerk is open om twee uur. Deze middag komt dhr. Van Nood van de Nederlandse Bijenvereniging ons uitleg geven over het houden van bijen. Iedereen is weer van harte welkom. Voor vragen kunt u bellen met Yvonne Vreeken, tel. 023-5371131, of Gré Riedijk, tel. 023-5385216. Tot woensdag 20 november!

De medewerkers van de ouderenmiddag

Kerstattentie



Zoals ieder jaar willen we onze gemeenteleden een hartelijke groet brengen via een kleine attentie. De contactpersonen stellen het samen. Dit jaar doen we dat op maandag 9 december vanaf 19.00 uur.

Wij zoeken nog steeds!!!!!!!!!!!!

- Een gemeentelid die één keer in de maand op dinsdagmiddag de schoonmaakploeg een uurtje wil helpen de kerk schoon te houden.
- Gemeenteleden die één keer per jaar de zondagse bloemengroet willen doen. Door verhuizingen en ouder wordende gemeenteleden kunnen we niet meer het hele jaar door voor bloemen zorgen. Inlichtingen hierover bij Gré Riedijk, zondag na kerktijd of via riedijkkerk@gmail.com

Persoonlijk

Inmiddels zijn alle papieren ingevuld en contracten getekend. Per januari zal ik naar een 70%-aanstelling gaan. Dat betekent dat ik minder dagen zal werken: maandag, dinsdag en woensdag, en soms donderdags. En alle feestdagen en de helft van de zondagen. We zullen wat vaker gastvoorgangers hebben. Ikzelf hoop wat meer omarmingen te genieten: er komt een kleinkind bij en het gezin van mijn oudste dochter zal terugverhuizen naar Nederland, na 8 jaar Azië. Dus wat ondersteuning van de opa's en oma's is welkom.

*Met een hartelijke groet,
Marianne Vonkeman*

In Memoriam Linda Maria van den Burg

Vrijdag 4 oktober overleed Linda van den Burg, 59 jaar oud. Nog maar een jaar geleden was de uitvaart van haar moeder Els en ruim drie jaar geleden die van haar zus Madelon. Linda is lang werkzaam geweest in de gezondheidszorg, in het gezondheidscentrum van Velsbroek, en de laatste jaren als manager van de huisartsen-spoedpost van Kennemerland. Ze hield van haar zelfstandigheid, fotografeerde graag en ging als het even kon met haar moeder naar de zee, om daar een visje te eten. Een half jaar geleden, na een prima vakantie uit Bonaire waar ze graag verbleef, kwam ze moe terug. Ze bleek uitgezaaide longkanker te hebben en behandelingen sloegen niet aan. Het was erg moeilijk voor haar om van een 'gever van zorg' een 'ontvanger' te worden. Maar het lukte haar om haar slopende ziekte zó te dragen dat iedereen die haar bezocht, er vrolijker vandaan kwam. Op mijn pelgrimstocht naar Santiago nam ik in overleg met haar een stukje olijfhout mee met haar naam erop. Dat legde ik aan de voet van het Cruz de Ferro, waar pelgrims steentjes en voorwerpen achterlaten als gebed. Ze was er blij mee en liet de foto trots zien aan mensen die op bezoek kwamen. Helaas overleed ze vlak voordat ik haar weer kon zien. Met veel mensen, warme woorden en muziek hebben we op Westerveld afscheid genomen. Moge de herinneringen aan haar tot troost en zegen zijn, vooral voor haar zussen Inge en Anja, zwager Marel en de kinderen van haar overleden zus Madelon, die haar erg zullen missen.



Marianne Vonkeman

Nieuws van het CvK

Werkafspraken met de kosten-beheerder DK

Onlangs hebben we als College overleg gehad met Trees van Gastel, onze kosten-beheerder van de Dorpskerk. Dat gebeurt regelmatig omdat we als CvK immers haar werkgever zijn.

Bij dit gesprek werd duidelijk dat Trees op dit moment meer uren maakt dan in haar contract staat. Zij heeft een 20% dienstverband. Maar vooral het feit dat ze de hele week voortdurend aanspreekbaar en oproepbaar is, is voor haar te veel belastend aan het worden. Het goede nieuws is natuurlijk dat de kerk en de zalen blijkbaar steeds meer gevonden worden, daar zijn we blij mee. Maar tegelijk moeten we nu een aantal maatregelen nemen om alles in goede banen te blijven leiden. We hebben met elkaar daarom het volgende afgesproken:

Vanaf heden werkt Trees in principe niet op de woensdagmiddag, de vrijdag en de zaterdag. Ook de telefoon van de kerk (023-5378820), die normaliter naar haar 06 is doorgeschakeld, zal dan een standaard boodschap gaan geven, met de melding dat in noodgevallen contact op kan worden genomen met Gerrit Out. Verhuur aan derden zal dus worden geconcentreerd op de maandag, dinsdag en donderdag. Als dat onverhoopt niet mogelijk is, zal het CvK moeten zorgen voor vervanging. Kerkelijke bijeenkomsten werden al geacht zelf de toegang, koffie e.d. te regelen, dat werkt goed en dat blijft ook zo op alle dagen van de week. Ook wordt Trees niet meer ingeroosterd voor het kosteren bij de zondagse kerkdienst. Dat betekent dus een iets zwaardere belasting voor de hulpkosteren.

Begroting 2020

Het College is druk bezig om de begroting voor volgend jaar te maken. Door het vertrek van onze voormalige penningmeester Gerard Beuker, beseffen we inmiddels hoeveel werk dat met zich meebrengt. Ook al hebben we, tegen extra kosten, een deel van de werkzaamheden extern uitbesteed, de input moet natuurlijk van ons komen. En dat betekent ook wikken en wegen. Wat de optelsom wordt weten we nog niet precies, maar dat er opnieuw een groot tekort zal overblijven, dat is wel zeker. Er zijn minder kosten omdat ds. Vonkeman 70% gaat werken, maar er zijn ook meer uitgaven. De begroting voor volgend jaar zal door de Algemene Kerkenraad op 25 november voorlopig worden vastgesteld. Heeft u belangstelling voor een exemplaar, laat het ons weten. We horen graag uw mening.

Voortgang opknappen grote zaal Dorpskerk

Er is inmiddels opdracht gegeven voor diverse aanpassingen:

- op het plafond en achter het wandkleed komen geluid-dempende platen
- op een deel van de wand komt vlakvilt, dat ook een dempende werking heeft
- er komen twee zogenaamde aureool-lampen, die voor meer sfeer moeten gaan zorgen

Het functioneel maken en herinrichten van de keuken gaat dit jaar niet meer lukken, dat wordt wel januari/februari.

Diversen

Ontvangen gift voor de kerk van NN: €50. Hartelijk dank.

Namens het CvK, Gerrit Out, voorzitter

Op zondag 24 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar (het nieuwe jaar begint met Advent). We noemen deze zondag ook wel Voleindingszondag. De namen van de overleden gemeenteleden worden genoemd en voor hen wordt een kaars ontstoken. En we geven ieder de mogelijkheid om, ter herinnering aan een eigen dierbare, voor in de kerk een lichtje te ontsteken. We willen ons in deze kerkdienst vastgrijpen aan het geloof dat hun en onze namen gegrift zijn in de palm van Gods hand, voor eeuwig.

De week daarna is het Advent. De donkere tijd van hoop en vrees, inkeer en verwachting. Naarmate we dichterbij Kerst komen, wordt het lichter en lichter. Steeds komt er een kaars bij. Totdat met Kerst het volle licht mag stralen, het Licht dat ons zegt de nacht niet meer te vrezen.

Ik wens u en jullie een zinvolle Advent toe.

*'Als een kind tot ons gekomen,
zijt Gij ons ongedacht
nader, nabijer dan wij ooit durven dromen.
Liefde heet uw overmacht.*

*'Als een woord dat, eens gegeven,
nóg de morgen ontbiedt,
zegt Gij ons aan de nacht niet meer te vrezen,
want uw ster verlaat ons niet.'*
(Sytze de Vries, lied 501)

Terugblik

Op donderdag 17 oktober konden we genieten van een inspirerend verhaal en een bijpassende lunch. Rik Stokvis gaf ons een kijkje in het project waarin hij werkzaam geweest is, in het zuiden van India. De (Indiase) moeder van een vriend had een tweetal Indiase hapjes bereid die ons heerlijk smaakten.

De groep voor tieners (Lebjib (=bijbel, maar dan omgekeerd)) heeft de eerste bijeenkomst gehad. Op de kerkzolder hebben we met elkaar gerechten gegeten die vaak op tafel staan in islamitische landen. Het thema voor de komende ontmoetingen is dan ook 'Islam'. We deden een digitale quiz om de kennis te testen en bekeken een kort inleidend filmpje over deze wereldgodsdienst. De sfeer was buitengewoon goed! Dus allemaal hebben we zin in de vervolg-avonden. Als u iemand weet die zich aan wil sluiten: laat het weten! Iedereen tussen de 12 en 18 is welkom!

Vooruitblik

Als u dit leest, is de zangochtend op 14 november achter de rug.

Na een kopje koffie verhuizen we met elkaar naar de kerkzaal en zingen dan bekende geestelijke liederen onder begeleiding van organist Cees Verschoor.

- Twee dagen later worden alle vrijwilligers uit de kerk in het zonnetje gezet. Er is voor hen een feestelijke vrijwilligersdag georganiseerd.
- Zondagmiddag 15 december bent u door de Naaldkerk uitgenodigd voor een sfeervol 'kerststolconcert'.
- En op dinsdag 17 december is er in onze kerk een adventsviering met een feestelijke kerstlunch.
- Ik wil u nog eens attenderen op de stiltewandelingen iedere zaterdagochtend, in de Kennemerduinen. Informatie daarover kunt u krijgen bij Martine Roomer of Hans Kosters.
- Ook de Soep en Spirit-avonden, waarbij er tijdens de maaltijd over een aansprekend thema gesproken wordt, staan open voor nieuwe deelnemers. Als u interesse hebt, kan ik u in contact brengen met één van de groepen.
- Uw aandacht vraag ik voor de twee bezoekgroepen van waaruit bezoeken in de gemeente worden gebracht bij de ouderen, zieken, eenzamen of als er iets gevierd wordt, een jubileum of een verjaardag. Het is mooi en dankbaar werk, omdat je er een ander blij mee maakt en dus zeer betekenisvol bezig bent.

Er is nu dringend aanvulling van bezoekmedewerkers nodig om dit goede werk gaande te houden. Ook al zou u maar één of twee adressen voor uw rekening nemen, dan nog zijn we blij met uw deelname. Bel of mail mij of Fija Borst als u interesse hebt of zich geroepen voelt.

Tot slot

Eindelijk is het dan zo ver: ik ga verhuizen!

Op 16 december staat de verhuiswagen voor de deur en vertrekken we richting Haarlem, Ramplaan 86. Ik heb mijn laatste week vakantie ervoor opgenomen, en omdat ik ook een week verhuisverlof krijg, zal ik van 9 tot en met 22 december afwezig zijn. Ds. Marianne Vonkeman neemt voor mij waar. Ik zie er naar uit om straks dichtbij te wonen!

Hartelijke groet! Gilda Polderman



Bericht vanuit de Wijkkerkenraad Santpoort

De Wijkkerkenraad van Santpoort kwam bijeen op maandag 7 oktober. We bespraken een aantal actuele onderwerpen en namen enkele belangrijke besluiten.

De Wijkkerkenraad heeft ingestemd met het voorstel om ds. Juup van Werkhoven – Romeijn te vragen als vertrouwenspersoon voor kerkelijk Santpoort. Ds. Van Werkhoven werkt al enige tijd als ouderenvastor in Bloemendaal. Zij heeft positief gereageerd op onze vraag en komt voor aanvang van de eerstvolgende vergadering op 18 november met de Wijkkerkenraad kennismaken.

De ledenlijst van de gemeente Santpoort is herzien. In verband met de privacyregels wordt de lijst niet breed verspreid, maar is alleen op te vragen voor 'gerechtvaardigd gebruik'. Wanneer iemand namen en gegevens van gemeenteleden nodig heeft voor een bepaald doel, kan de lijst worden aangevraagd bij de ledenadministratie.

Ds. Gilda Polderman en diaken Vicky Kusters hebben tijdens een lunch overlegd met enkele afgevaardigden van de Naaldkerk over mogelijke vormen van samenwerken. Een van de geopperde ideeën was een rondgang door elkaars kerkgebouwen met koffie en gezellige ontmoeting na, en een tweede om dit jaar het Kinderkerstfeest samen te vieren. Dit laatste idee wordt binnenkort uitgewerkt door de leiding van de beide kindergroepen.

Het document 'procedureafspraken bij een overlijden' is op de vergadering van 7 oktober aangepast en wordt aan de leden van de Wijkkerkenraad rondgestuurd door de scriba.

Het gedenksteentje voor de overledenen zal voortaan na afloop van de uitvaartdienst in de Dorpskerk of na de afkondiging in de eredienst in het gedenkkentrum worden neergelegd door de ouderling van dienst.

We spraken kort over het indienen van de wensen voor de CvK-begroting voor 2020. Deze aanvragen moeten door de Wijkkerkenraad goedgekeurd worden.

De Wijkkerkenraad heeft ingestemd met de besluiten 1 t/m 5 zoals deze in de Rapportage van de Beleidscommissie (augustus 2019) zijn voorgesteld. Eerder heeft de Wijkkerkenraad van Velsbroek er al mee ingestemd. De eindbeslissing ligt bij de Algemene Kerkenraad. Allereerst zullen er in 2020 vier gezamenlijke vergaderingen van de Wijkkerkenraden van Santpoort en Velsbroek gaan plaatsvinden. Voor de pauze is er dan gezamenlijk overleg en na de pauze overleggen de kerkenraden ieder afzonderlijk.

De commissie die overlegt over het aanpassen van de ontmoetingsruimte richt zich in eerste instantie op het verbeteren van de akoestiek en de verlichting. Ook het efficiënter maken van de keuken is een belangrijk item, naast het gezelliger inrichten van de ruimte.

De uitnodigingen voor de Zondag der Voleinding op zondag 24 november zijn inmiddels verstuurd door de scriba.

Els Kamerbeek, scriba Santpoort

Dank

De aandacht die wij kregen gedurende Piet zijn ziekte hebben wij zeer gewaardeerd. Het laatste jaar was het voor hem niet meer mogelijk de kerk te bezoeken. Hij had meer rust nodig.

De warme belangstelling na het overlijden en tijdens de herdenkingsdienst hebben wij bijzonder op prijs gesteld. Onze hartelijke dank voor uw medeleven.

Sita van der Kaaij en kinderen

Uitnodiging voor de adventsviering, voor jong en oud

Dinsdag 17 december 2019.

Ontmoetingsruimte van de Dorpskerk.

Aanvang 11.00 uur met het zingen van bekende kerstliederen. Dan een korte viering met aansluitend een lunch.

Voor de lunch en/of vervoer kunt u zich opgeven bij Sita v.d. Kaaij 5375358, Astrid Morren 5384366, Marja Hirdes 5372259 of Fija Borst 5375071.

De werkgroep activiteiten nodigt u van harte uit.

Klankbordgroep

De klankbordgroep komt regelmatig bij elkaar om ds. Gilda Polderman te ondersteunen in haar werk als gemeentepredikant. Maandag 28-10 kwamen we bij Jan Bothof thuis weer bij elkaar. Het zijn mooie gesprekken over het vele gemeentewerk in onze Dorpskerk.

Namens Fija, Jan en Gilda, Joyce Schipper



Concert in de Dorpskerk door het Apollo Nonet

Op zondag 24 november om 15.00 uur zal het Apollo Nonet, onder leiding van Han Wispelwey, een concert verzorgen in de Dorpskerk, Burg. Enschedélaan 65, te Santpoort-Noord.

Op het programma staan werken van Bohuslav Martinu, Kees Olthuis en Frans Coenen. De leden van het Nonet zijn amateur musici, oorspronkelijk oud-leden van het Delftsch Studenten Muziek Gezelschap Apollo, die sinds 1997 regelmatig optredens verzorgden. De huidige bezetting kent nog slechts drie oud-Delftenaren.

Een nonet is in feite de kleinst mogelijke vorm van een compleet symfonieorkest, waarvoor tal van weinig bekende, maar zeer welluidende werken zijn geschreven.

Vanwege het enthousiasme van de leden deinst het Nonet er niet voor terug de vrucht van haar inspanningen ook aan een kritisch publiek te presenteren.

De deur is open om 14.30 uur. Het programma heeft een korte pauze en na afloop is er gelegenheid om nog wat na te praten. Consumpties tegen een kleine vergoeding en een vrijwillige bijdrage voor het concert wordt op prijs gesteld.

Het concert wordt gefaciliteerd door de Stichting Cultuur in de Dorpskerk.

Herkent u ze?

Nee, het zijn niet Coba en Leo Slings; mocht u dat wel gedacht hebben, dan raad ik u aan een opticien te raadplegen.

In september vierden onze burens op de Burg. Enschedélaan 66, de Bosbeekschool, het feit dat hun openbare school 150 jaar bestond. In dat kader zijn alle klassen langs geweest in onze Dorpskerk. Ze werden opgewacht door dit zogenaamde kostersechtpaar uit het verre verleden. Die lieten hen de kerk zien, waarbij er een toneelstukje werd opgevoerd door (ik denk) leerkrachten. Heel leuk georganiseerd allemaal.

Zo laten we ook als kerk zien dat we er niet alleen voor de kerk-gangers zijn!

Gerrit Out



Compliment en suggestie

Weer met veel plezier deze KerkOnderweg (nr. 8) gelezen, dus "zomaar" een compliment is op zijn plaats. Suggestie: breng de digitale editie nog eens onder de aandacht, het begint steeds gewoner te worden dat mensen bijv. ook hun krantje lezen vanaf een beeldscherm of tablet. En dan past dit natuurlijk prima in het groene beleid van onze kerkgemeenschap.

Vriendelijke groeten, Bart Kaptein

Digitale versie kerkblad

Bart, dank voor jouw compliment en nog meer voor de suggestie.

Voor de lezers: als u ook liever een digitaal kerkblad in plaats van een papierenversie ontvangt, geef dat dan aan ons door. U kunt dat doen met een e-mail aan:

kerkonderweg@gmail.com

de redactie



*Gedicht geschreven door Elly Kamkes over het kloosterweekend
naar het Lioba klooster in Egmond eind september.*

de regen tikt tegen de ruiten
het 'Lioba-einde' komt in zicht
weemoedig kijk ik naar buiten
en schrijf dan dit gedicht

voor een verblijf zonder plannen
hebben we vrij veel gedaan
nu moeten we ons weer vermannen
om straks weer huiswaarts te gaan

wat hebben we heerlijk genoten
van het samenzijn met elkaar
soms ook 'n traantje vergoten
maar ook gelachen, dat is waar

de benen strekken
goede gesprekken
liederen gezongen
niets verdrongen
iedereen was vrij
allemaal blij
nu is dit alles voorbij

Kloosterweekeinde Egmond



Groene stappen, samen een Groene Kerk

Door Armande van Doesburg

Groene stappen & duurzaamheid staan voor keuzes die te maken hebben met bewustwording van, goed zorgen voor en de verantwoordelijkheid nemen voor jezelf, de ander en de planeet met al wat daarop leeft. In de bijbel komt dat vaak terug. Kijk maar eens in de Groene Bijbel waar alle teksten die hier mee te maken hebben groen gearceerd zijn. Welke stappen kun je zelf maken die bijdragen aan dit rentmeesterschap en zorgen voor een florierende planeet? In deze maandelijkse column staan we daarbij stil...



Werkgroep Groene Kerk: de eerste groene lezing!

Tijdens de startdiensten in Santpoort en Velsbroek hebben gemeenteleden kunnen aangeven welke groene activiteiten en onderwerpen hun interesse hebben. In december vindt de eerste groene lezing plaats genaamd: **"Honger de wereld uit, er is genoeg voedsel voor iedereen!"** Jos Wietses van Plenty Food zal hierover vertellen en over duurzame ontwikkelingshulp. Dit vindt plaats na de dienst en koffie drinken op **1 december in het Kruispunt en op 15 december in de Dorpskerk**. Zorg dat je er bij bent!
plentyfood.nl

Begin met de grote impact eerst

Duurzaam leven kost geen extra geld, je maakt juist grote stappen als je vooral dingen laat. Koop zo min mogelijk spullen, eet zo min mogelijk vlees en reis zo min mogelijk met auto en vliegtuig, dan leef je al een stuk duurzamer. Je kunt aan de slag gaan met 'details' zoals korter douchen, verwarming graadje lager, blauwe bessen van zo dichtbij mogelijk of je afvragen of avocado's wel duurzaam zijn. Natuurlijk telt dit allemaal mee, maar heeft veel minder impact. Het beste is om je te richten op dat wat de grootste impact op de aarde heeft. Het geeft rust als je met een paar grote keuzes binnen de draagkracht van de aarde leeft. Vervolgens kun je dan rustig verbeteren op de details. Dat zorgt voor duurzaam geluk.

Spullen hebben de grootste impact en zijn het meest vervuilend. Koop alleen dat wat je echt nodig hebt, koop tweedehands, koop van een bedrijf dat duurzaamheid als prioriteit heeft. Koop kwaliteit i.p.v. kwantiteit.

Vlees, er zit 15.000 liter water verborgen in 1 kilo rundvlees. Daarvan kun je 300 dagen douchen... Eten zonder vlees is niet moeilijk, je moet er aan wennen. Je kunt het eens een week of 30 dagen proberen via de gratis vegan challenge. Kijk eens op de website, je vindt er o.a. recepten: veganchallenge.nl. Fijne bijkomstigheid is dat je zonder vlees je vaak veel energiekeer

voelt en een betere spijsvertering hebt.

Vliegen & autorijden verminderen is de derde grote stap. Om de CO2-uitstoot van een retourtje Bali te compenseren zou je 1.000 bomen moeten planten. Daarnaast zouden we 300 bomen per jaar moeten planten ter compensatie van het maken en het rijden in een auto.

Geraadpleegde bronnen en gedeelten uit: *Verlangen naar minder* van Jelle Derckx, *Verborgene impact* van Babette Porcelijn



Opbrengst eigengemaakte producten CMOG tijdens Pinkenweekeinde

Tijdens het Pinkenweekeinde bij de R.K. kerk De Naald verkochten leden van de CreatieveMaandagOchtendGroep (CMOG) eigengemaakte producten. Dat bracht € 717,95 op. Dat geld gaat via Stichting Santpoort Helpt Madras naar Stephan Vidyakar, die al tientallen jaren met zijn medewerkers ontheemden opvangt en onderdak, medische zorg en onderwijs biedt.

Bij de kramen van de CMOG stond een levensmiddelenmand, waarvan men tegen betaling van een luttel bedrag de waarde kon raden. Die was € 109,42 en werd gewonnen door een inwonster uit IJmuiden.

Jantine Hartendorf

Op de voorpagina staat een foto van de kraam van CMOG

Busreis september 2019

Woensdag 11 september zijn we op pad gaan gegaan om in één dag de "wereld" te ontdekken. De bus was goed gevuld met zowel mensen uit de Dorpskerk, de Naaldkerk en Velsbroek. Eerst koffie drinken in de Dorpskerk met wat lekkers erbij en dan een mooie rit die helaas door de regen een beetje werd verstoord. Maar aan het gebabbel in de bus te horen werd dit niet als storend ervaren. De eerste stop was in ons restaurant in Heerde. Daar werd een diner geserveerd wat goed smaakte want er bleef geen kruimeltje over. Hierna op weg naar Garderen voor de zandsculpturen. Het weer werd gelukkig milder zodat we buiten konden beginnen. Het was boven verwachting want de uitroepen waren niet van de lucht. Wat een prachtige en kunstige sculpturen, begonnen met buiten en doorgaand naar binnen bleef je je verbazen; wat een kunstenaars! Veel beroemde gebouwen ("kijk daar hebben we ook gestaan") vanuit de hele wereld. Het klapstuk was het dierenrijk met wel 80 verschillende levensgrote dieren. Hier moest je voor dit stukje vakwerk wel even blijven staan om alle vermelde dieren te ontdekken. Met deze beelden op ons netvlies reden we tevreden naar huis. Op de vraag "volgend voorjaar weer zo'n uitje?" werd enthousiast gereageerd.

Yvonne, Ria en Carla



Van de Diaconie

De opbrengsten van de collecten in september 2019:

	Dorpskerk	Kruispunt
Missionair werk	97,30	69,24
Jeugdwerk PKN	157,35	
Kerk in Actie	187,59	94,20
Vredeswerk	116,30	65,45
ZWO project 3	93,00	77,82
Kerk	564,38	219,98
Avondmaalscollecte Hofstede		53,00

Donderdagavond 31 oktober is er een vergadering over de statushouders. Wat daar uitkomt is tijdens dit schrijven nog niet bekend.

Maandagavond 4 november is er een diaconievergadering. Schrijver dezes is door een val ernstig gewond en laat het hierbij.

*Met vriendelijke groet, mede namens de diakenen,
Hans Kosters*

Jongeren pagina

Santpoort

LEBJIB



Iedere maand organiseert de kindernevendienst van de Protestantse wijkgemeente Santpoort

Kinderkerk in de Dorpskerk

Een kerkdienst speciaal voor kinderen

Luisteren naar Bijbelverhalen

Bidden
Zingen
Knutselen en spelen

Wanneer: 1 december
Waar: In het dienstencentrum
naast de Dorpskerk
Tijd: Aanvang 10.00 uur



De Kinderkerk is gelijktijdig met de kerkdiensten in de Dorpskerk. Op de overige zondagen is er 'gewone' Kindernevendienst (behalve op de laatste zondag van de maand).

Heb je vragen, of wil je op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Kindernevendienst? Stuur dan een mail naar: kindernevendienst.santpoort@gmail.com

Levend Kerstverhaal 2019

Ook dit jaar willen wij, Hart voor Verserbroek, op kerstavond weer het levend kerstverhaal organiseren in het park aan de Galle Promenade (vlakbij het winkelcentrum).

Wij kunnen dit echter niet zonder jullie hulp. Wij zijn op zoek naar jongens en meisjes die het leuk vinden om als acteur mee te spelen, mee te zingen met het engelkoor of een muziekinstrument te bespelen bij het koor. Ook de papa's en mama's kunnen wij goed gebruiken; denk hierbij aan het opbouwen/afbreken, een rol in het spel, meezingen met de engeltjes, beschuit met muisjes te smeren of uit te delen, als bhv'er of als hulp achter de schermen.

Wil je ons helpen, geef je dan op via e-mail emeelesther@hotmail.com.

Esther van Haandel, Hart voor Verserbroek



Onder de Pannen

De tienerkookclub komt nog een paar keer bij elkaar dit jaar: op 17 november en 15 december, van 16-19.00 uur in de kookstudio van de Westbroek.

Het is reuze gezellig met zo'n 15 kokende jongelui! Op 5 januari is er een nieuwjaarsreceptie en zijn ook de ouders welkom. Maar daar hoor je nog meer over!



Tussentijds verslag van de ZWO-commissie

Het grootste deel van het jaar is inmiddels voorbij. Vorig jaar heeft u als gemeente een mooi bedrag bijeengebracht voor de doelen van Kerk in Actie en Docenten voor Afrika, totaal een bedrag van € 6.853,61. Op grond van de aangegeven doeleinden kon zo € 2.499,70 en € 2.506,64 aan Kerk in Actie ten behoeve van de Beyers Naudé Stichting resp. het UjaMaa Centrum, beiden in Zuid-Afrika, worden overgemaakt. (En even voor de rekenaars onder u: het verschil tussen het totaal van de ontvangen bedragen en de afdrachten aan de doelen zijn de bankkosten die ING Bank ons berekent!)

Dat was dus weer "een goed jaar": we konden aan onze toezeggingen goed voldoen. Voor dit jaar is er echter iets vreemds: tot 30 september - 9 van de 12 maanden - hebben we "pas" € 3.048,06 ontvangen en daarmee lijkt het alsof we dit jaar niet zouden kunnen voldoen aan onze toezeggingen! Daarom willen wij bij deze het werk van Kerk in Actie/Docenten voor Afrika onder uw aandacht brengen.



Het IBAN nummer voor ons werk is **NL 42 INGB 0001 7555 28 t.n.v. Dia Prot Gem Santpoort-Velserbroek inz. ZWO Comm.** Oh ja, u weet: ook deze giften zijn mogelijk – geheel of gedeeltelijk – fiscaal aftrekbaar. En wilt u uw giften nog meer fiscaal aftrekbaar maken, dan zijn daar binnen de fiscale wetgeving ook mogelijkheden voor, waarvoor ik u gaarne gratis van advies wil dienen.

Graag hopen wij dat u mogelijkheden vindt ons verder te ondersteunen! En even nog ter verduidelijking: Tegenwoordig wordt de naam ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) steeds meer vervangen door "Kerk in Actie". Daaruit mag blijken, dat de werkzaamheden van wat vroeger "Zending" heette, zich in steeds meer richtingen hebben ontwikkeld. Dat blijkt ook uit de keuze van de gekozen doelen. Ter voorkoming van misverstanden hebben wij de naam bij ons IBAN nummer onveranderd gelaten.

*Commissie Kerk in Actie/Herman Westerhoud,
penningmeester*

Nieuws van de ZWO-commissie

Bij dit kerkblad treft u de brief aan voor onze najaarsactie.

Wij vragen hierin nogmaals uw steun voor de Stichting Docenten voor Afrika, waarvan ons gemeentelid Carine van den Berg voorzitter en secretaris is. Carine is zelf in Zuid-Afrika geboren en als docente in het voortgezet onderwijs zet zij zich met veel passie in voor gelijke kansen op het gebied van educatie in haar geboorteland.

Haar Stichting heeft momenteel vier projecten lopen:

- 1. Project basisonderwijs.** Op de Zuid-Afrikaanse scholen wordt voornamelijk in het Engels lesgegeven. In het basisonderwijs is het onderwijs in deze taal dus heel belangrijk. Helaas zijn de mogelijkheden om de leerlingen goed te begeleiden erg beperkt op de gratis scholen in achterstandswijken. Docenten voor Afrika is daarom op een grote primary school met een ondersteunend programma gestart, waarbij zelfs de jongste scholieren al betrokken worden.
- 2. Project middelbaar onderwijs.** De school die door Docenten voor Afrika wordt gesteund, ligt in één van de armste gebieden van Zuid-Afrika en telt ongeveer duizend leerlingen. De voorzieningen zijn ver onder de maat. Docenten voor Afrika heeft hier een Learner Support Centre ingericht, waar de scholieren o.a. rustig kunnen studeren en hulp kunnen krijgen.
- 3. Project Special Needs.** Een aantal samenwerkende scholen biedt hulp aan leerlingen met een geestelijke en lichamelijke beperking. Docenten voor Afrika helpt de scholen door de inzet van expertvrijwilligers en stagiairs.
- 4. Project Sport Coaching.** Het is bekend hoe belangrijk sport is, ook voor de mentale ontwikkeling van kinderen. Docenten voor Afrika heeft ervoor gezorgd dat veel meer kinderen dan voorheen aan sport- en spelactiviteiten kunnen deelnemen. Ook hier zijn vrijwilligers en stagiairs actief.

De ZWO-Commissie rekt graag op uw bijdrage voor de meest kansarme kinderen van Zuid-Afrika!

Namens de ZWO-Commissie, Hetty Vink-Postema

Giften: IBAN: NL42INGB0001775528 t.n.v. "Dia Prot Gem Santpoort Velsbroek inzake ZWO commissie", te Velsbroek.



Gospelkoor New Spirit viert haar 35-jarig bestaan
en presenteert:

THE MUSICAL MESSIAH

Een musical over het leven van Jezus



Zaterdag 30 november 2019
Noorderkerk, Heijermansstraat 127 Zaandam
Aanvang 20.00 uur

Kaarten à € 10,-- zijn te bestellen bij Immy Modderman, tel. nr. 06 – 14824530
of via messiah@newsprit.nl

Bijbelleesrooster 15 november tot 13 december

November

14 donderdag	Lucas 20: 1-8	Geen antwoord
15 vrijdag	Lucas 20: 9-19	Toch een antwoord
16 zaterdag	Lucas 20: 20-26	De mond gesnoerd
17 zondag	Lucas 20: 27-40	Woorden van eeuwig leven
18 maandag	Lucas 20: 41-21:4	Major donor
19 dinsdag	Hosea 8: 1-7	Kalverliefde is afgoden dienst
20 woensdag	Hosea 8: 8-14	Dommer dan een ezel
21 donderdag	Hosea 9: 1-9	Afrekening
22 vrijdag	Hosea 9: 10-17	Onvruchtbaar
23 zaterdag	Psalm 39	Klein voor God
24 zondag	Lucas 21: 5-19	Blij vooruitzicht?
25 maandag	Lucas 21: 20-28	Hij komt!
26 dinsdag	Lucas 21: 29-38	Wees bij de tijd
27 woensdag	Hosea 10: 1-8	Misbruik van weelde
28 donderdag	Hosea 10: 9-15	Roofbouw
29 vrijdag	Micha 1: 1-7	Oordeel
30 zaterdag	Micha 1: 8-16	Kaalslag

December

1 zondag	Micha 2: 1-5	Expansiedrift
2 maandag	Micha 2: 6-11	Wil je de waarheid horen?
3 dinsdag	Micha 2: 12-3:4	Lijden door leiders
4 woensdag	Micha 3: 5-12	Valse profeten zorgen voor valse gerustheid
5 donderdag	Filippenzen 1: 1-11	Verlangen
6 vrijdag	Filippenzen 1: 12-26	Doelgericht
7 zaterdag	Psalm 80	Gebed om terugkeer
8 zondag	Micha 4: 1-8	Verenigde Naties
9 maandag	Micha 4: 9-14	Verloeskunde
10 dinsdag	Micha 5: 1-5	Zicht op Betlehem
11 woensdag	Micha 5: 6-14	Hoe komt er vrede op aarde?
12 donderdag	Filippenzen 1: 27-2: 11	Eenheidsstreven



BEN VREMAN

Uw Warme Bakker

Terrasweg 24 Telefoon 023 537 69 78

Openingstijden: GEHELE WEEK geopend

Elke dag zó uit de oven
een grote sortering
KNAPPEND VERS BROOD
en als vanouds **HEERLIJK GEBAK**

DONKEN



R.J.H. (Roel) Donken
Mobiel: 06 - 53 56 60 72

Donken Liftadvies B.V.

Kleine Zonnedaauw 6
1991 HS Velsbroek
tel: +31(0)23 - 549 31 45
fax: +31 (0)23 - 549 31 51

- ✓ Inspecties
- ✓ Meerjaren prognoses
- ✓ Offerte beoordeling
- ✓ Bestekken
- ✓ Directievoering
- ✓ Opleveringen

info@donkenliftadvies.nl _ www.donkenliftadvies.nl
Uw adviseur voor: liftinstallaties · roltrappen · rolpaden · gevelonderhoud

BOEKELAAR

beauty & wellness



Schoonheidssalon | Massages | Huidverbetering | Ontharing
| Gezichtsbehandelingen www.beauty-wellnessboekelaar.nl
| Terrasweg 39K, Santpoort noord | 06-33373598



Philip Out
Register Makelaar-Taxateur
M: +31-(0)6-39545320
E: info@supermakelaar.nl
W: www.supermakelaar.nl

LUVU

Ruud Kerkhoff

Uitvaartzorg

Dag & Nacht
Bereikbaar
023 - 5 371 375

- Persoonlijke uitvaartbegeleiding
- Voor elk budget
- Voor alle gezindten
- Uitvaartverzekeringen
- Wilsbeschikking
- Voor iedereen, ongeacht
waar u verzekerd bent



Jan Gijzenkade 75
2025 BC Haarlem
www.luvu.nl

Samen naar een waardig afscheid.

De levenskunst van afscheid nemen

Alice Loeters

Persoonlijke uitvaartzorg

Voor een persoonlijke en respectvolle
begrafenis of crematie
Ook wilsbeschikking en nazorg

Dag en nacht bereikbaar: 0255-517452
Bezoek ook onze website www.aliceloeters.nl



*Een lichaam vrij van
body stress is energiek en
functioneert optimaal!*

Body Stress Release Velsen

Joyce van der Stoop
Burgemeester Weertsplantsoen 110 (1ste etage)
2071 PK Santpoort-Noord
06 13 92 18 40
info@bsrvelsen.nl

Vanwege de zachte benadering is BSR Velsen geschikt voor iedereen - van pasgeboren baby's tot ouderen, voor mensen in iedere gezondheidstoestand.



BODY STRESS RELEASE

Body Stress Release (BSR) is een gezondheidstechniek die het lichaam in staat stelt haar zelfhelende vermogen optimaal te benutten.

BSR helpt het lichaam om vastgezette spierspanning (bodystress) los te laten.

op weg
naar *herstel!*

Hier had uw advertentie kunnen staan.
Meer informatie over adverteren in
KerkOnderweg: Gerrit Out: 06 29047097

Team Patty Duijn

Begeleiding bij leven en afscheid



- *Specialisten in luisteren en vertalen van wensen*
- *Passie voor kwaliteit bij leven en afscheid*
- *Experts in gespreksvoering terminale situaties*
- *Begeleiding met oog voor detail en eigenheid*
- *Dichtbij wanneer nodig, op afstand als het kan*
- *24/7 bereikbaar voor u*

06 300 93 482 | info@pattyduijn.nl | www.pattyduijn.nl   



VAN WAALWIJK VAN DOORN

Makelaars - Taxateurs

Hagelingerweg 59, 2071 CA **Santpoort Noord**
023-539 45 45, info@wado.nl

U kunt bij ons terecht voor een vrijblijvend advies
en gratis waardebeoordeling van uw woning



www.wado.nl



Verbouwing ♦ Uitbouw ♦ Onderhoud
Dakopbouw ♦ Meerpuntsluiting
Inbraakpreventie

J.J. Kat Timmerwerken,
tel. 06 46 26 10 45, Velsbroek

BOUDESTEIJN B.V.

- * INTERNATIONALE VERHUIZINGEN
- * OVERZEEVERPAKKINGEN
- * VERWARMDE INBOEDEL OPSLAG
- * HORIZ. HEFBARE CONTAINERS
- “DOE-HET-ZELF” VERHUIZEN

SANTPOORT-NOORD

023 538 24 42

VERHUIZERS

Pletting Consultancy

Als het om mensen gaat

Uw adres voor:

- **Administraties (zzp en particulier)**
- **Belastingzaken en -advies**
- **Training & Educatie**



JT Cremerlaan 76, 2071 SP Santpoort ; tel.:023 5375747 of 06-36515458

www.pletting-consultancy.nl Aangesloten bij het CRKBO

K. BOOT

SCHILDERWERKEN

- Buiten- en binnen schilderwerk
- Sauswerk
- Spuitwerken
- Renovatie

TEL: 023-5384336 | SANTPOORT-NOORD | GSM: 06-25278608

Uitvaartcentrum IJmuiden: Vertrouwd dichtbij



Uitvaartverzorging IJmond
Partner van DELA

Waalstraat 101, 0251 - 25 20 94,
www.ijmonduitvaart.nl



Algemeen

Kruispunt



Velsersbroek

Protestantse
Gemeente



Dorpskerk
Santpoort

Kerkdiensten

17 nov	Dorpskerk	10:00	Ds. H.E.G. Reefhuis	HA
	Kruispunt	9:30	Ds. A. Molendijk	
24 nov	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman, Gedachtenisdienst	
	Kruispunt	9:30	Ds. J.J. Suurmond	
1 dec	1e advent			
	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman	HA
8 dec	2e advent			
	Dorpskerk	10:00	Ds. P. Hoogstrate	
	Kruispunt	9:30	Mw. ds. M.E. Vonkeman	
15 dec	3e advent			
	Dorpskerk	10:00	Mw. ds. G. Polderman	
	Kruispunt	9:30	Ds. B. de Boer	

Adressen

ALGEMENE KERKENRAAD

Voorz.: vacature

Scriba: mw. Y. Kruisselbrink e: scribasantpoortvelserbroek@gmail.com p/a Zon Bastion 3, 1991PK Velsersbroek.

KERKELIJK BUREAU

dhr. R. Hirdes t: 06-55894285 e: kerkburo@pg-spvb.nl

FINANCIËEL BEHEER

Voorzitter: dhr. G. Out e: voorzittercvk@gmail.com

Penningmeester: dhr. H. van Alten

e: CvKpenningmeester@pg-spvb.nl.

Administratie: dhr. T. Zondag t: 023 5386064

e: t.zondag@quicknet.nl.

Secretaris: dhr. W. Passchier

e: scribaatcvk@gmail.com.

Post (declaraties enz): kerkelijk bureau.

Bank: NL37INGB0000119246 tnv Protestantse Gemeente Santpoort-Velsersbroek.

DIACONIE

Voorzitter: dhr. J. Kusters t: 023 5377422

e: hanskusters@hetnet.nl.

Secr.: dhr. H. Wagenaar e: heine.wagenaar@planet.nl.

Penningmeester: dhr. J. Bothof t: 023 5375923

e: jan.bothof@gmail.com.

Bank: NL23INGB0000537180 t.n.v. Diaconie Prot. Gem.

Santpoort-Velsersbroek. Post kerkelijk bureau.

ZWO-COMMISSIE

Interne contacten: dhr. M.E. Beskers,

e: m.beskers@ziggo.nl of

mw. H.L.M. Vink-Postema vinkpostema@ziggo.nl;

Penningmeester: dhr. H. Westerhoud t: 06 13057663 IBAN-nr: NL42INGB0001775528 t.n.v.

Diaconie Prot Gem Santpoort Velsersbroek inzake ZWO.

Bloemengroet

17 november	Hanneke Collet
24 november	Anneke Hoorn
1 december	Alice Middendorp
8 december	Gré Riedijk
15 december	Annet Jansen

Autorijdienst

Wilt u opgehaald worden voor een kerkdienst, bel dan een dag van tevoren naar een van de twee contactpersonen dhr. Ton Zaal 023 5374896 of dhr. Bart Kaptein 023 5388835

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. H. Heinink-Griffioen, Dammersboog 136, 1991XT Velsersbroek e: voorzitterwkheinink@gmail.com.

Scriba: dhr. Adriaan Rensen,
e: ScribaatVelsersbroek@gmail.com.

KERKGEBOUW Kruispunt

Zon Bastion 3, 1991 PK Velsersbroek t: 023 5374678

JEUGDWERK Kruispunt

Penningmeester: dhr. Johan Hennipman,
t: 06-29083235 e: johan@hennipman.nl

BEHEER

Dhr. W.P. Meesters, Galle Promenade 194,
1991WJ Velsersbroek t: 023 5373281.

PREDIKANT

Mw. ds. M.E. Vonkeman, Dammersboog 30,
1991SK Velsersbroek t: 023 8223720
e: mariannevonkeman@gmail.com.

BEZOEKCOÖRDINATOREN

Mw. Margriet van Herk t: 023 5387796
e: margrietv.herk@gmail.com.

Colofon

KERKBLAD REDACTIE

Jan Bothof, Henk Binnendijk en Erik van der Kooij, Wijnoldy Daniëlslaan 9, 2082HA Santpoort Zuid t: 023 5386827 of 06 15890135

e: kerkonderweg@gmail.com

VERSPREIDING

Geen kerkblad ontvangen?

Mail naar kerkblad@pg-spvb.nl

KOPIJ

De Kopij voor Kerkblad nr. 10 t/m donderdag 28 november 2019 verzenden naar: kerkonderweg@gmail.com

Website: <http://www.pg-spvb.nl/>

Bezoekteams

Santpoort is verdeeld in drie wijken:

- 1 ten noorden van de Terrasweg en ten westen van de Hagelingerweg mw. Diny Markerink
t: 023 5376816
- 2 ten zuiden van de Terrasweg en ten oosten van de Hagelingerweg mw. Fija. Borst t: 023 5375071
- 3 Santpoort Zuid mw. Aly Tijssen t: 023 5491282

Autorijdienst

Zuid (coördinator dhr. J. Morren 023 5384366)

17 november	Mw. S. Meulenbelt	06-20247493
24 november	Dhr. E. van der Kooij	06-15890135
1 december	Dhr. J. Morren	023-5384366
8 december	Mw. A. Hurkmans	023-5371086
15 december	Mw. P. Muller	023-5262736

Noord (coördinator dhr. J. Bothof 023 5375923)

17 november	dhr. E. Hup	023 5376153
24 november	dhr. J. Bothof	023 5375923
1 december	mw. S. v.d. Kaaij	023 5375358
8 december	dhr. H. Wispelwey	023 5376676
15 december	dhr. H. Boot	023 5384336

Adressen

WIJKKERENRAAD

Voorz.: mw. M. Roomer, Zwanebloembocht 146, 1991GB Velsersbroek e: martine-roomer@hotmail.com, t: 06 24999968.

Scriba: mw. E. Kamerbeek, t: 023 5386993

e: scribasantpoort@gmail.com

Burg. Enschedélaan 65, 2071AT Santpoort Noord.

KERKGEBOUW Dorpskerk

Burg. Enschedélaan 65-67, Ontmoetingscentrum
t: 023 5378820

BEHEERDER

Trees van Gastel, e: dorpskerkbeheerder@pg-spvb.nl,
t: 023-5378820

PREDIKANT

Mw. ds. Gilda Polderman, Berkenlaan 3,
3471CG Kamerik t: 0348 402420 en op ma en do:
t: 06 43715888 e: gildapolderman@planet.nl.

ORGANIST en DIRIGENT CANTORIJ

Mw. Elina Keijzer t: 072 5120528 Lyceumstraat 51,
1814BR Alkmaar e: keijzerelina@gmail.com.